



Konditorer

Familien Backhaus

I Ribe Gamle Kirkegårds nordvestlige hjørne godt skjult mellem fire store takstræer og stedsegrønne buske står et stort gravmonument over C. J. Backhaus og Marie Backhaus. Stedet er gravplads for et ægtepar tilhørende anden generation af en af Ribes kendteste indvandrerfamilier.

Stamfaderen

I 1854 kom stamfaderen Georg August Johan Backhaus, f. 1826, vandrende til fods til Ribe fra Hertugdømmet Lauenburg, der på det tidspunkt var en del af Det Danske Monarki.

(Danmark havde fået hertugdømmet som erstatning for tabet af Norge til Sverige ved fredsslutningen i 1814 efter napoleonskrigene!)

Han slog sig ned i Ribe som konditor med egen forretning i Sortebrødre-gade. Allerede 1856 køber han imidlertid ejendommen Grydergade 14 for 2100 rigsdaler og flytter forretningen hertil.

Her driver han i 34 år et beskedent bageri og konditori med stor flid og dygtighed.

Bygningen blev med tiden for lille og i 1886 tilkøbtes den bagvedliggende nabogrund for at udvide forretningen.

Konditor Carl Julius Backhaus

To år efter, i 1888, overdrages forretningen til sønnen Carl Julius Backhaus (1859-1936), som tilkøbte naboejendommene i 1906 og 1913.



Familien C. J. Backhaus med tjenestepige foran konditoriet i 1890'erne.

C. J. Backhaus var meget interesseret i sjældne dyr og planter, hvilket førte til, at han i forbindelse med konditoriet anlagde en smuk og populær lysthave med et rigt dyre- og planteliv. I 1919 nedrev han den tilkøbte naboejendom, Grydergade 12, og byggede i

stedet en indendørs vinterhave gående gennem to etager og indrettet som en palmehave efter tidens stil. Efterhånden udviklede stedet sig til et større forlystelsesetablisement med indendørs palmehave og udendørs



Ribe. Fra Backhaus Konditori og Vinterhave

haveanlæg med servering og dyrepark. Lysthaven havde fuglevolierer med fasaner, paradisfugle, papegøjer, høns, ænder - og aber.



Ældre ripensere husker stadig historien om en legesyg abe, der var til megen moro, men engang forgreb sig på en kvindelig gæsts overfrakke. Det kom der en retssag ud af. Det endte med, at abens ejer blev idømt en erstatning på 40 kr. for frakken og 30 kr. i sagsomkostninger.

Forlystelseshaven var i tysk stil udsmykket med kunstig stengrotte, drypstenschule og springvand.

På sommeraftener var haven oplyst med kulørte lamper, og der spillede hver aften op til dans med levende musik.

Ribes borgerskab mødtes her til familie- og andre fester. Stedet var kendt i det ganske land. I 30'erne blev gæster og skoleklasser trukket til fra et stort opland både nord og syd for grænsen, vel ikke mindst på grund af aberne i haven. Alene i 1933 besøgte o. 2300 skoleelever Backhaus' Have.

Omkring 1964 blev palmehaven ændret til to etager, hvor der var cafeteria, køkken og restaurant i stueetagen, mens der på første sal blev indrettet et selskabslokale og toiletter. C. J. Backhaus ledede etableringen i 42 år indtil sin død i 1930. Derefter overtog hans enke Marie Backhaus f. Adolfsen (1868 – 1941) ledelsen.



Restaurant Backhaus 2023

Hotel og restaurant Backhaus i Grydergade 12 eksisterer stadig på bedste vis med køkken og to



Gravsgade

● Her findes graven

restaurationslokaler i stueetagen samt toiletter og et større selskabslokale på 1. sal.

Derudover driver man også en mindre hoteldrift. Lysthaven er for længst nedlagt og omdannet til udeservering og parkeringsplads.

Lokalerne lægger rum til flere loger, foreningsmøder, generalforsamlinger og private sammenkomster.

Fabrikant August Julius Theodor Backhaus

Én af Carl Backhaus' sønner er den kendte ribefabrikant August Backhaus (1889-1966). Han var udlært hos Thrige-Titan i Odense. Efter fire år i Argentina blev han i 1930 ansat som bestyrer af cikoriefabrikken "A/S Sønderjyllands Kaffeerstatning" i Slotsgade i Ribe.



Cikorie er en plante, hvis pælerod blev brændt og malet og anvendt som kaffeerstatning.

I 1937 købte han fabrikken.

I 1934 havde han i samme bygning startet en bakelitfabrik. Bakelit er en art plastik, som omkring 1905-07 blev opfundet af en belgisk kemiker. Materialet anvendes til håndtag på gryder og pander, dørgreb og førhen også til stikkontakter og fatninger. Virksomheden Backhaus & Co havde 20 beskæftigede.

August Backhaus drev fabrikken indtil sin død i 1966.

Senere gik virksomheden konkurs.

1998 blev bygningerne nedrevet, og grunden blev bebygget med en karré af andelsboliger under navnet Slotsbo. August Backhaus var gift med Signe Buhl Petersen (1896 – 1990)

Fortællingen er skrevet af Kirkegårdens Fortællegruppe med hjælp fra efterkommer af Familien Backhaus.

De historiske billeder er med tak stillet til rådighed af Torben Hestehaves billedarkiv.



RIBE
KIRKEGÅRDE